

CHƯƠNG 1

TẠI SAO CÓ QUYỀN HƯỚNG DẪN DÂN CẦU NGUYỆN

TRUYỀN GIÁO CHO NĂM 2.000?

MỤC TIÊU: ĐỀ DẠY DỒ VÀ ĐỘNG VIÊN QUI ỜNG BÀ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI, XUYẾN QUA CÁC RANH GIỚI TỎ CHÚC GIÁO CHINH PHỤC NGƯỜI CHUA ĐƯỢC CỨU CHO CHÚA JESUS CHRIST.

Ngày nay, có ít nhất hai tỉ người trên toàn thế giới chưa hề được nghe giới thiệu rõ ràng về Tin lành mà Chúa Jêsus Christ đã chịu chết để cứu họ ra khỏi tội lỗi! Cơ đốc nhân có thể làm gì cho vấn đề này? Chúng ta có nên quan tâm đủ để làm một điều gì đó không? Sự mạng của quyền hướng dẫn học tập cho năm 2.000 này nhằm giúp đỡ cho các qui ông bà trên toàn thế giới trả lời cho những câu hỏi này và để bước vào công tác qua sự cầu nguyện và truyền giáo để chinh phục hai tỉ người trên thế giới này còn chưa được cứu.

L. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI NÓI VỀ CHÚA JÊSUS CHO TOÀN THẾ GIỚI?

- A. Chúng ta phải vâng theo mạng lệnh của Chúa Jêsus trong Sự Mạng Trọng Đại của Ngài rằng chúng ta phải đi và đào tạo môn đồ cho MUÔN DÂN (Mathiơ 28:18-20; Mác 16:15 và Luca 24:46-47)
- B. Lời dạy dỗ cuối cùng của Chúa Jêsus cho các môn đồ của Ngài là chúng ta phải là những chứng nhân của Ngài, thậm chí cho đến tận cùng trái đất (Công vự 1:8)
- C. Đức Chúa Trời mong muốn cho mọi người đều được cứu rỗi và hiểu biết chân lý (Timôthê 2:4, IPIhiơ 3:9 và Tit 2:11).
- D. Chúa Jêsus đã trở nên một của lễ chuộc tội, không chỉ vì tội lỗi chúng ta nhưng cũng vì tội lỗi của TOÀN THẾ GIỚI
- E. CHÚA JÊSUS ĐÃ LÀM XONG PHẦN CỦA NGÀI TRÊN THẬP TỰ GIÁ; NHƯNG NGÀI ĐÃ KHÔNG VÀ KHÔNG THỂ LÀM ĐIỀU MÀ NGÀI ĐỂ LẠI CHO CHÚNG TA ĐỂ THÌ HÀNH - CHINH PHỤC THẾ GIỚI NÀY VỚI SỰ ĐIỆP CỨU RỒI CỦA NGÀI (Ngài chỉ chinh phục một người, là tên cướp sắp chết từ thập tự giá)

Quyển sách nhỏ này không đến được với bạn cách ngẫu nhiên. Chúa đã lựa chọn bạn để học tập cách cần thận và đặt để những lễ thật Kinh Thánh mà Ngài đã bày tỏ về sự nhậm lời trong đời sống cầu nguyện của bạn. Bạn được Chúa lựa chọn trong thời điểm như thế này. *Chúng tôi cầu nguyện cho bạn*

(Côlôse 1:13 và Công vụ 26:18)

2. Chúng ta (Cơ đốc nhân) biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cá thể gian (ngoài Chúa Jêsus) đều phục dưới quyền ma quỷ" (Giăng 5:19)

D. Sự cứu rỗi chuyển những người ra khỏi vương quốc của Satan để bước vào vương quốc của Chúa Jêsus

Từ Napoli (Đức Chúa Cha) đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con nài yêu đầu của

Napoli (Côlôse 1:13)

Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa (Giăng 12:46).

1. Chúa Jêsus phán với Phaolô trên đường Đa mách rằng mục đích của Ngài kêu gọi ông ấy là "để mở mắt họ hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, và TỬ QUYỀN LỰC CỦA Quỷ SATAN MÀ ĐẾN ĐỨC CHÚA TRỜI" (Công 26:16-18)

2. Truyền giáo là một trận chiến thuộc linh của Cơ đốc nhân cùng với Chúa Jêsus trong cuộc chiến giữa các vua chúa của hai vương quốc thuộc linh của vũ trụ vì những linh hồn bị mất trên hành tinh địa cầu.

a. Satan đang cố gắng bám chặt những ai đã thuộc về nó vì họ đã được sanh ra, để chịu đoán phạt trong VƯƠNG QUỐC TỐI TÂM của nó

b. Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta phải giải cứu những ai còn bị giam cầm trong vương quốc của Satan - hầu cho Đức Chúa Trời có thể dời họ vào VƯƠNG QUỐC CỦA CHÚA JÊSUS.

III. ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA CHO NHỮNG AI KHÔNG TIẾP NHẬN CHÚA JÊSUS?

A) Tất cả những ai không tin nhận Chúa Jêsus sẽ ở trong hỏa ngục đời đời.

Ta nào không được cứu vào sách sự sống đều bị ném xuống hỏa địa (Khải huyền 20:15)

B) Kinh thánh nói gì về hỏa ngục?

1. Tiếng Hylạp: Ghenna được Chúa Jêsus sử dụng 11 lần trong 12 lần trong Tân ước (Mathiơ 10:28)

F. Chúa Jêsus sẽ trở lại, nhưng Ngài phán rằng thời kỳ cuối cùng không thể đến cho đến khi Phúc âm về vương quốc của Đức Chúa Trời được rao giảng trên TOÀN THẾ GIỚI

Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bởi giờ sự cuối cùng sẽ đến (Mathiơ 24:14)

1. Khải huyền 7:9-10 cho chúng ta biết rằng quang cảnh chiến thắng sau cùng trên các tầng trời sẽ bao gồm vô số người từ mọi nước, mọi chi phái. Mọi dân tộc và mọi tiếng trên trái đất (xem Khải huyền 5:8-9)

2. Sẽ không còn hàng rào của sự hiểu biết hoặc sự tiếp nhận Phúc âm do bới văn hóa, ngôn ngữ, hoặc địa lý khiến Tin lành của Chúa Jêsus không thể đến được trước khi thời kỳ cuối cùng sẽ đến.

II. PHẢI CHĂNG KINH THÁNH THỰC SỰ BÀY TỎ RÀNG MỌI NGƯỜI CHƯA TIẾP NHẬN CHÚA JÊSUS, NGAY CẢ NHỮNG NGƯỜI TỪ CÁC TÔN GIÁO KHÁC, ĐỀU CẦN ĐƯỢC TRUYỀN GIÁO?

A. Mọi người bị ĐOÁN PHẠT và HƯ MẤT cho đến khi họ tiếp nhận Chúa Jêsus

1. Chúa Jêsus phán trong Giăng 3:18 rằng tất cả mọi người đã bị đoán xét trừ khi họ đặt niềm tin nơi Ngài

2. Bởi một tội lỗi (của Adam và Êva), đã đem đến hậu quả của sự đoán phạt cho mọi người (Rôma 5:8)

B. Mọi người đều cần ĐƯỢC THA THỨ TỘI LỖI qua sự cứu rỗi

1. Mọi người được sinh ra trên trái đất vẫn còn ở trong tình trạng bị mắc phải nguyên tội cho đến khi nào họ được cứu chuộc (Rôma 5:18-19 và Luca 24:46-47)

2. "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức chúa Trời" (Rôma 3:23)

C. Chỉ có hai vương quốc thuộc linh - vương quốc của Chúa Jêsus và vương quốc của Satan, và mọi người trên trái đất hoặc ở trong vương quốc này hoặc vương quốc kia

1. Vương quốc của Satan là một vương quốc của sự TỐI TÂM và vương quốc của Chúa Jêsus là một vương quốc của SỰ SÁNG

Trời đã đem Ngai lên rất cao, và ban cho Ngai Danh trên hết mọi Danh, hầu cho mọi tên Danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối quỳ bái trời, đất, dưới đất, bên dưới đất, thấy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thấy đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. (Philip 2:8-11)

F. Và Chúa Jesus phán, "Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng con thanh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó" (Giăng 3:36)

V. ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI MỘT NGƯỜI TIẾP NHẬN CHÚA JÉSUS LÀM CHÚA CỨU THỂ VÀ CHỦ CỦA CUỘC ĐỜI MINH:

- A. Chúng ta được tái sinh
Quả thật, quả thật, ta (Chúa Jesus) nói cùng người, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. (Giăng 3:3)
- B. Chúng ta được đời khởi vương quốc của Satan để bước vào vương quốc của Chúa Jesus
 - 1. Côlôse 1:13 và Công vụ 26:14-18
 - 2. "Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa" (Giăng 12:46)
- C. Tội lỗi chúng ta được tha thứ
 - 1. "Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngai (Chúa Jesus) rằng hề ai tin Ngai thì được sự tha tội vì Danh Ngai" (Công vụ 10:43)
 - 2. "Chúa Jesus Christ ... giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi bởi huyết Ngai" (Khải huyền 1:6)
 - 3. "Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngai, được tha tội theo sự dưng dặt của ân điển Ngai" (Êphêso 1:7)
 - 4. Xem Côlôse 1:13-14 và Công vụ 26:18
- D. Nhờ Chúa Jesus, chúng ta được xưng công bình và được cứu khỏi cơn thanh nộ của Đức Chúa Trời (Rôma 5:9)
- E. Những tin hữu được ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong họ (Giăng 14:20)
- F. Chúng ta là một tạo vật mới trong Chúa Jesus (II Côrinhtô 5:17)

- 2. Người ở trong hỏa ngục trong hai loại thực thể:
 - a. Ma quỷ và quỷ sứ của nó - những thực thể siêu nhiên (Khải huyền 20:10)
 - b. Những kẻ bị rửa sà - con người (Mathiô 25:41 và Khải huyền 20:15)
- 3. Sự mô tả về chỗ ở đời của người chưa được cứu
 - a. Một nơi không thể tránh khỏi được (Mathiô 23:33)
 - b. Nơi có lửa (Mathiô 13:49-50)
 - c. Nơi đau đớn (Mathiô 13:50)
 - d. Nơi hình phạt, chứ không cái tiến (II Têsalônica 1:8)
 - e. Nơi bị trục xuất (II Têsalônica 1:9 và Mathiô 7:23)
 - f. Đời đời (Mác 9:47-48; Khải huyền 14:11)

Trong Mathiô 25:46. Chúa Jesus đã dùng cùng một chữ "đời đời" cho thời gian hình phạt cũng như sự sống đời đời cho kẻ tin Ngai

IV. SỰ CUNG ỨNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI LẠC MẮT TRONG VƯƠNG QUỐC CỦA SATAN LÀ GÌ?

- A. Đức Chúa Trời yêu thương con người trên đất đến nỗi ban Con một của Ngai là Chúa Jesus làm của lễ hy sinh cho chúng ta.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngai, hầu cho kẻ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)
- B. *Ngang Đức Chúa Trời là lòng yêu thương Ngai đối với chúng ta, thì chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. (Rôma 5:8).*
- C. Vì tiên công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Cứu Chúa Jesus Christ. Chúa chúng ta" (Rôma 6:23)
- D. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng (Chúa Jesus) vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời" (II Côrinhtô 5:21)
- E. Nhưng Chúa Jesus đã chiến thắng Satan trên thập tự giá nơi Gôgôtha.
Ngai đã hiến ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa

Kiểm tra mọi lời bào chữa mà bạn đã sử dụng để khỏi bị quấy rầy về việc cầu nguyện và chính phục người lạc mất cho Chúa Jêsus

- Tôi đã không biết lời dạy dỗ, trong Kinh Thánh rằng mọi người đều lạc mất cho đến khi người ấy tin nhân Chúa Jêsus.
- Tôi đã không hiểu rõ tình chất xác thực và sự khẩn thiết của hóa ngục dành cho người chưa được cứu
- Tôi đã không nhận lấy trách nhiệm cá nhân là vàng theo mạng lệnh của Chúa Jêsus trong Sử Mạng Trọng Đại của Ngài.
- Tôi đã quá bận rộn trong việc giữ riêng cho gia đình mình và chính bạn thân tôi với nhau để khỏi bị phiền hà bởi nạn đê của người khác.
- Hội thánh tôi và tổ chức Cơ đốc xem truyền giáo như một dự án - không phải cứu chuộc những linh hồn ra khỏi vương quốc của Satan
- Tôi đã được dạy dỗ phải dùng thứ đối với những tôn giáo của họ; người, và không được tự nghĩ rằng tôn giáo của mình tốt hơn tôn giáo của họ
- Bởi vì dù thế nào chăng nữa, Đức Chúa Trời vẫn biết người nào sẽ được cứu, vậy tại sao tôi phải lo lắng làm gì?
- Tôi thiếu sự hiểu biết về quyền năng của Đức Thánh Linh để sử dụng và chức phước cho những nỗ lực dường như yếu ớt của tôi
- Tôi sợ tôi sẽ thất bại
- Tôi sợ thảo luận đến những vấn đề thuộc linh.
- Tôi đã được người ta yêu mến hơn là áp đặt tôn giáo của tôi cho họ
- Tôi không có quan tâm

ĐIỀU BẠN PHẢI CẦU NGUYỆN

1. Cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho bạn về mọi lời bào chữa của bạn để khỏi bị quấy rầy về việc cầu nguyện và chính phục người khác cho Chúa Jêsus?
2. Cầu xin Đức Chúa Trời đặt gánh nặng của Ngài về những người lạc mất chung quanh bạn và trên thế giới.

G. Chúng ta có sự sống dư dật trong Đấng Christ (Giăng 10:10b)

H. Chúng ta tiếp nhận sự sống vĩnh cửu (Giăng 3:16)

I. Chúng ta có một cơ nghiệp trên trời (Iphêrô 1:3-4; Công vụ 26:18)

J. Đức Chúa Trời được mọi sự vinh hiển cho sự cứu rỗi của chúng ta (Galati 1:3-5)

VI. MỘT NGƯỜI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TIẾP NHẬN CHÚA JÊSUS CHRIST?

- A. Đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus là Đấng đã đến giảng dạy và phán trong Mác 1:15, "Hãy ăn năn và tin"
- B. Nhận biết mình là một tội nhân (Công vụ 2:38)
- C. Tin Đức Chúa Jêsus (Giăng 3:16)

VII. LÀM THẾ NÀO THỂ GIỚI ĐƯỢC NGHE NẾU CHÚNG TA KHÔNG NÓI VỚI HỌ?

- A. Chúa Jêsus đã làm xong phần của Ngài trên thập tự giá; nhưng Ngài đã không, và không thể truyền giáo cho toàn thế giới từ cây thập tự.
- B. Chúa Jêsus giao lại cho chúng ta sứ mạng chính phục toàn thế giới với sứ điệp cứu rỗi của Ngài

Vi ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thế nào? (Rôma 10:13-15a)

ĐIỀU BẠN PHẢI LÀM

Tra xét lòng bạn. Bạn xác nhận mình là một Cơ đốc nhân trên nền tảng gì? Bạn có bao giờ tiếp nhận Chúa Jêsus bằng sự ăn năn tội lỗi bạn và đặt niềm tin nơi Ngài, để Ngài đem bạn từ vương quốc của Satan đến vương quốc của Ngài chưa? Nếu chưa, hãy làm ngay bây giờ. PHẢN CÓN LẠI CỦA SÓ TAY NÀY SẼ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN ĐƯỢC CHO ĐẾN KHI BẠN THỰC HÀNH

CHƯƠNG 2

- 3. Hứa nguyện với Đức Chúa Trời rằng bạn sẽ bắt đầu cầu nguyện trung tín cho người lạc mất.
- 4. Hứa nguyện với Đức Chúa Trời rằng bạn sẽ vâng theo sự dẫn dắt của Ngài để làm chứng cho người lạc mất.

CHUẨN BỊ CÁ NHÂN CỦA CHÚNG TA

MỤC TIÊU: ĐỂ ĐÁP ỨNG NHỮNG ĐÒI HỎI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN CHÚNG TA LÀ ĐIỀU SẼ NẢY SINH RA QUYỀN NĂNG TRONG LỜI CẦU NGUYỆN, VÀ MANG ĐẾN KẾT QUẢ TRONG SỰ LÀM CHỨNG CỦA CHÚNG TA ĐẾN VỚI NGƯỜI LẠC MẤT

I. KINH THÁNH DẠY RÕ RÀNG HƠN CÁCH THỂ SỐNG CỦA CHÚNG TA SẼ QUYẾT ĐỊNH VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ NHẬM LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚNG TA HAY KHÔNG?

- A. Đức Chúa Trời sẽ ban cho những điều chúng ta cầu xin nơi Ngài, DO BỒI cách thể sống tin kính của chúng ta
"Và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài" (IGiăng 3:22)

- 1. Chữ "vâng giữ" và "làm" hiện tại liên tiếp (continuous present tense) trong tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa vâng phục và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời cách liên tục.
- 2. Đây không phải chỉ là một cảm hứng nhất thời để làm điều Đức Chúa Trời mong muốn và đòi hỏi nơi chúng ta.

- B. Trong Giăng 15:7, Chúa Jesus phán rằng hai cái "VÍ BẰNG" là điều sẽ xác định sự ứng nghiệm của Đức